

Siden er redigeret/layoutet af:
Jacob Poulsen/Marcus Bøgh Grønbech

Vejret i dag

Delvist skyet og tørt med lidt eller nogen sol. Temp. mellem 12 og 18 grader.

Mandag 25. maj



Pollen	København	Viborg
Optalt i går	Græs 2, Birk 0, Elm 0.	Græs 6, Birk 0, Elm 0.

Vejret i verden

Temperaturer i dag

kl: klart	rg: regn	tg: tåge	ha: hagl
hs: halvskyet	rb: regnbyger	sn: sne	is: isslag
sk: skyet	to: torden	sb: snebyger	st: stud

Aberdeen	17	hs	Helsinki	16	hs	New Delhi	45	hs
Algier	25	hs	Ho Chi Minh	34	hs	New York	25	hs
Amman	30	hs	Hongkong	28	to	Nice	24	hs
Ammassalik	5	hs	Honolulu	30	hs	Nicosia	26	kl
Amsterdam	22	hs	Islamabad	39	kl	Nordkap	13	hs
Andorra la Vella	14	hs	Istanbul	20	hs	Nuuk	1	hs
Antalya	25	hs	Jakarta	34	to	Oslo	19	hs
Athen	23	rb	Jerusalem	29	hs	Palermo	23	kl
Auckland	19	rg	Johannesburg	16	kl	Paris	25	hs
Bagdad	34	kl	Kabul	31	hs	Perth	19	rb
Bali	33	to	Kairo	34	hs	Phuket	33	rg
Bangkok	34	rg	Kangerlussuaq	7	rb	Porto	30	hs
Barbados	32	hs	Karachi	36	kl	Prag	19	hs
Barcelona	25	kl	Kathmandu	30	rb	Qaanaaq	1	hs
Beijing	29	hs	Kijev	17	rg	Reykjavik	9	rg
Beirut	26	kl	Kiruna	15	hs	Rhodos	26	hs
Beograd	16	rg	Korfu	26	kl	Riga	18	hs
Bergen	12	rb	Kreta	23	rb	Rio de Janeiro	25	kl
Berlin	20	hs	Kuala Lumpur	34	rb	Riyadh	40	kl
Bogotá	18	rb	Kuwait	38	kl	Rom	28	kl
Bordeaux	27	kl	København	18	hs	San Francisco	28	kl
Boston	24	hs	Lanzarote	29	kl	Santiago	26	kl
Bratislava	20	rb	Las Palmas	26	kl	Sao Paulo	20	kl
Brazzaville	32	kl	Las Vegas	36	kl	Sarajevo	13	rg
Brisbane	23	hs	Lillehammer	19	hs	Seattle	21	hs
Bruxelles	23	hs	Lima	21	kl	Seoul	23	rb
Budapest	20	rb	Lissabon	30	kl	Sevilla	34	kl
Buenos Aires	16	kl	Liverpool	18	hs	Shanghai	25	rb
Bukarest	20	rg	Ljubljana	19	hs	Singapore	31	to
Calgary	16	rb	London	25	hs	Skt. Petersborg	19	kl
Caracas	29	rg	Los Angeles	29	kl	Sofia	15	rg
Cape Town	16	rb	Luxembourg	21	hs	Stockholm	19	hs
Casablanca	28	hs	Lyon	24	kl	Strasbourg	22	hs
Chamonix	24	kl	Madeira	29	kl	Sydney	18	rb
Chicago	29	rb	Madrid	27	rb	Tallinn	18	kl
Christchurch	12	hs	Malaga	25	kl	Teheran	37	hs
Dakar	27	kl	Maldiverne	31	to	Tel Aviv	27	hs
Damaskus	30	hs	Mallorca	27	kl	Tenerife	30	kl
Dar es-Salaam	31	rb	Malmo	17	hs	Thule	0	hs
Donetsk	19	rg	Malta	25	hs	Tokyo	24	hs
Dubai	43	hs	Manchester	19	hs	Toronto	26	hs
Dublin	19	hs	Manila	33	rb	Tórshavn	12	hs
Eilat	37	kl	Marrakesh	40	hs	Tunis	27	kl
Faro	28	kl	Marseille	27	kl	Ulan Bator	21	hs
Firenze	25	hs	Melbourne	19	hs	Vancouver	18	hs
Frankfurt	21	hs	Mexico By	30	hs	Venedig	21	hs
Genève	24	hs	Miami	30	rb	Vilnius	17	rb
Goa	36	hs	Milano	26	hs	Warszawa	19	rb
Göteborg	17	hs	Montreal	31	hs	Washington	28	hs
Hamburg	21	hs	Moskva	17	rb	Wien	17	rb
Hanoi	32	hs	München	17	hs	Zagreb	20	rb
Havana	32	rb	Nairobi	26	hs	Zürich	21	hs



Hvor kommer ondskaben fra?

Suzanne Collins fortsætter sin 'Hunger Games'-serie med forhistorien om drengen Coriolanus, der blev til diktatoren Snow. 'En fortælling om sangfugle og slanger' er en roman, der både rykker og ryster.

BØGER



Suzanne Collins: En fortælling om sangfugle og slanger. Oversat af Sara Ejrsbo. Gyldendal, 542 sider, 250 kroner



Landet hedder Panem. Det ligger dér, hvor Amerikas Forenede Stater lå engang. Vi er ude i fremtiden, hvor al magt er hos Capitol, der udnytter og undertrykker et dusin distrikter, som er tvunget til at levere alt det, storbyen skal bruge. En gang om året afholdes et reality-skuespil i arenaen, hvor kun én deltager til sidst overlever. Som i gladiatorkampene i det gamle Rom. De kalder det 'Hunger Games'. Det skal erindre om, at engang gjorde distrikterne oprør, og det skal de sone. År efter år.

Capitol lå i Rom. Panem betyder 'brød' på latin. Skuespil indgik i romernes filosofi om at herske over masserne: brød og skuespil. Suzanne Collins husker sin oldtidskundskab, og hun brød bragende igennem med tre bøger (og fire film) om 'Hunger Games'. Dels fordi hun havde en god historie, dels

fordi hun - med al respekt for mange af hendes kolleger - er en rigtig forfatter med stort F. Hun vil mere end at underholde.

Skræmmende læsning

Nu udvider Suzanne Collins sin historie bagud i en såkaldt prequel. Hun kalder den 'En fortælling om sangfugle og slanger', og en af hovedpersonerne er frejddigt opkaldt efter et digt af William Wordsworth fra 1799 - 'Lucy Gray Baird'.

Den anden hovedperson - Coriolanus Snow - er noget så interessant som den skumle diktator fra 'Hunger Games'-bøgerne. Nu som ung. Vi er altså tilbage i fortiden. Helt nøjagtig 64 år før Katniss Everdeen fra 12. distrikt gjorde en ende på Capitol's magt med sin bue og sin karisma. Og læseren tænker: Mon Coriolanus Snow genkendte Lucy Gray, da Katniss lagde pilen til rette for (måske) at skyde ham i hans onde hjerte? Hvorfor blev han ond, når han var god engang? Og er der gået 'Star Wars' i den amerikanske stjerneforfatter?

Sangfugle og slanger må vente, for først skal vi høre om familien Snows nedtur, der kunne have ødelagt Coriolanus' magtfulde fremtid på toppen af Capitol. For engang spillede familien første violin i samfundet under mottoet 'sne lander øverst', så gik det galt. Og nu skal drengen være heldig for overhovedet at komme på universitetet. Men inden da skal han være mentor for en af de 24 deltagere i 'dødsspillet'.

Det bliver pigens fra 12. distrikt, Lucy Gray, og hele den første del af Suzanne Collins' digre roman handler om forholdet imellem to overlevende i en verden af intriger, kontrol og pludselig død.

Spillet, hvor børn skal slå hinanden ihjel, er fyldt med modbydelige detaljer og en spirende forståelse - for ikke at sige forelskelse - imellem mentor og morder. For Lucy Gray har en forførende sangstemme.

Og hun 'vinder' spillet med det yderste af neglene - det kunne ikke være anderledes - men hvad så?

Nu skal forfatteren drage en lærdom. Hun sender de to unge tilbage til distrikt 12, hvor alt er fattigdom og kulstøv. Kan sammenholdet holde? Og hvad med kærligheden? Det er skræmmende læsning, fordi det er så åbenbart, at det må gå galt.

På et tidspunkt siger Lucy Gray, at hun tror, mennesket har en »indbygget godhed«. Om Coriolanus er god eller ond, står hen i det uvisse. Han nøjes med at konstatere, at han er en »ekstraordinær person«.

Hvad kan vi lære?

Hvad kan vi lære af 'En fortælling om sangfugle og slanger'? Suzanne Collins vil noget med sine skrivelser. 'Hunger Games'-historien gjorde det klart, at vold avler vold, og at selv om man vinder, er man en taber. Den nye roman er mere sofistikeret, fordi forfatteren ikke spiller alle sine kort og efterlader læseren usikker på, hvad personerne inderst inde tænker og føler. Især Lucy Gray er et mysterium til det sidste. Omgivet af snoede slanger og sladderrosler.

Det er ikke uden grund, at Suzanne Collins nævner George Orwell som en inspiration. Hun har et vågent blik for manipulering og dobbelttænkning

Hun har et vågent blik for manipulering og dobbelttænkning. Hun våger over sit landskab som et øje i det høje. Man er konstant i tvivl om, hvem der ved hvad, og hvorfor de gør, hvad de gør.

Det hele udspilles på et bagtæppe af sult og nådesløs undertrykkelse. 'En fortælling om sangfugle og slanger' rykker og ryster. Den udvider sit tema og antyder, at der er mere. Når 'Star Wars' kan, så kan Suzanne Collins også.

steffen.larsen@pol.dk

DANNELSEN. Romanens ene hovedperson, Coriolanus Snow, er den skumle diktator fra 'Hunger Games'-bøgerne - i filmene, spillet af Donald Sutherland. Nu hører vi om ham, da han var ung - og måske god. Foto: Lionsgate

BLÅ BOG



Suzanne Collins

Født i Hartford, Connecticut i 1962, men har dog en barndom i krigens tegn, idet hendes far gjorde tjeneste i Vietnam. Det inspirerede hende til den smukke billedbog 'Min far er i krig' (da. 2013).

Uddannet som dramatiker og telekommunikatør samt manuskriptforfatter fra uddannelsessteder i Alabama, Indiana og New York.

Debuterede 2003 med første bind i serien om Gregor, der også er udkommet på dansk. Men rigtig vind i forfattersejlene kom der i 2008 med første bind i 'Hunger Games'-serien. De tre bind blev til fire film, hvoraf især den første er ekstraordinær i sin behandling af emner som teknologi og moral.

'En fortælling om sangfugle og slanger' blev lanceret globalt med militær præcision i sidste uge, og den nye roman er allerede under filmatisering.

TING JEG GJORDE

AF MAREN UTHAUG

**KUNST
HØJSKOLEN
PÅ ÆRØ**
www.kunstaeroe.dk

Kan du huske, dengang vi var unge og var så forelskede, at vi et helt år sov sammen på din lille smalle briks i den der kælderlejlighed?



Thank God for at vi ikke behøver være det mere - den slags kærlighed ville min nakke slet ikke kunne holde til mere ...